

In 2020 is het 100 jaar geleden dat de eerste landelijke vereniging van hoveniers werd opgericht. Een gelegenheid die we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Na 100 jaar is de vereniging nog altijd springlevend. Een echte vereniging van én voor branchegenoten die zich vaak langdurig en op vrijwillige basis inzetten. In de aanloop naar het jubileumjaar blikken we met een aantal van hen terug. En ook vooruit, want wie weet komen er nog wel 100 jaren bij.

100

Piet van der Eijk: “Collega’s werden trouwe vrienden”

Toen Piet van der Eijk in 1969 het hoveniersbedrijf van zijn baas overnam, werd hij vrijwel direct lid van de hoveniersvereniging. En daar heeft hij geen seconde spijt van gehad. “Ik heb er enorm veel van geleerd en trouwe vrienden aan overgehouden.”

Tekst: Annemieke Bos
Foto: Studio Pofhoff/Bill de Kimpe

Piet van der Eijk stond aan de wieg van de oprichting van de Zuid-Hollandse Hoveniersvereniging. Hij was acht jaar secretaris en richtte daarnaast met enkele collega’s een studieclub op. De namen van zijn collega-bestuursleden weet hij spontaan te noemen en dat is geen toeval, want het zijn goede vrienden geworden. “We gaan nog elk jaar een dag met elkaar op stap.”

Na afloop

Hij herinnert zich nog goed de vergaderingen in de regio en vooral de ‘nazit’. “Dan hoorde je van elkaar hoe de markt was, wat er speelde. En je deed waardevolle contacten op.” Onderwijs was altijd een belangrijk onderwerp van gesprek. “We waren toen ook al nauw betrokken bij de scholen, hielpen vaak als gecommiteerden bij de examens.”

Eén stem

Ook de verenigingsstructuur hield de gemoederen bezig. “Het kostte veel energie om de verschillende bloedgroepen onder één paraplu te krijgen. Dat is



Piet van der Eijk was mede-oprichter van de Zuid-Hollandse Hoveniersvereniging.

Wie is Piet van der Eijk?

Piet van der Eijk nam in 1969 een Delfts hoveniersbedrijf over, tien jaar later verplaatste hij het bedrijf naar Den Hoorn. Vanuit die locatie was hij jarenlang actief in de regio. Rond 2006 bouwde hij zijn ondernemerschap af en droeg hij het bedrijf over aan de Ginkel Groep. Het draagt nog altijd de naam ‘Hoveniersbedrijf P. van der Eijk’.

Kijk ook op www.historie-hovenier.nl.

belangrijk, de branche heeft een goede vereniging nodig die met één stem naar het publiek en de overheid spreekt.”

Leren van het verleden

De vriendschappen, de geleerde lessen, maar ook de bruikbare informatie en de promotie vanuit het HIC, dat zijn de zaken waar Piet van der Eijk veel aan heeft gehad. Zijn plezier in het vak is hij nog niet verloren. In de kas achter zijn huis en voormalige bedrijf kweekt hij allerlei planten. “Dat deden hoveniers

Mijn wens voor VHG: ‘Dat de vereniging nóg 100 jaar zal bestaan.’

vroeger bijna allemaal.” In 2010 begon hij met de website ‘De historie van de hovenier’. “Het is leuk om de verhalen over het mooiste vak van de wereld vast te leggen. Om te ontdekken waar we vandaan komen. Soms vergeten we naar het verleden te kijken. Daar valt best nog wat van te leren.” ■